



Wij gedenken in dankbaar gebed

*De Heer*

*André Wannijn*

Echtgenoot van Mevrouw  
Julienne VERGUCHT

*Geboren te Etikhove op 7 september 1937 en overleden  
te Gent op 27 augustus 1998, gesterkt door  
de H. Olie "in extremis".*

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en de families

WANNIJN - VERGUCHT -  
VANCOPPENOLLE - GODEFROIDT  
danken U  
voor uw medeleven en uw gebed.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.

*In de stilte  
van jouw zwijgen  
lag droefheid.*

*Je wist : spreken  
kon niet meer.  
En toch heb je  
nog veel gezegd;  
met je handen  
die omknelden,  
met je ogen,  
soms vol angst.*

*En toen werd je één  
met jezelf,  
die zachte  
ademtocht van  
verlossing,  
als een briesje  
dat ons blijvend  
vergezellen zal.*

Waar ben je pepe ?  
Wandel je op het grasveld van je dromen ?  
Ik hou van je pepe.  
Ik geef je een bloem mee uit m'n hart.  
Pepe, 'k kus je.  
Pepe, 'k zeg je vaarwel, maar je blijft altijd  
verder leven in onze harten en in onze ziel.

*Jens en Bram.*