



Machtig in woord en daad,
aangenaam in de omgang,
rijk aan gaven en talenten,
zo gedenken wij piëteitsvol

Zuster CLEMENCE

(Mejuffrouw Clara Wanzeele)

van de zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel.

Zij werd geboren te Balem op 19 juli 1896,
Aan de Heer toegewijd door de kloostergeloften
op 4 november 1920.

Zij ging naar het Vaderhuis terug te Ronse
gesterkt door het sacrament van de zieken
op 28 september 1988.

Je bent nu ver en toch zo nabij
jij die steeds een ander nabij wou zijn,
met je warme goedheid, je gulle lach.
Meevoelend en begrijpend als je was,
heb je zo menig keer
je hand gelegd op een hoofd
dat boordevol verdriet was,
en stil geluisterd
naar onuitgesproken woorden vol pijn.
Vele wonden, morele en lichamelijke
heb jij gezalfd en geheeld.
Je vele vrienden zijn bedroefd,
maar dankbaar, bij dit heengaan.

Heer God, draag haar die ons zo dierbaar was,
op de golven van uw eindeloze goedheid,
neem haar op in uw huis van rust en vrêe.

De oversten

De zusters van Sint-Franciscus

De families Wanzeele - Van De Vijver

danken u voor de blijken van medeleven
en voor uw genegenheid voor zuster Clemence.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en Zonen, Brakel