

Nader bij U mijn God,
U nader bij,
Zij ook de weg daartoe
een kruis voor mij.



Wij danken God voor het schone leven
en bidden vroom voor de zierluster van

MEVROUW

Emma WANZEELE

**echtgenote van de Heer
Remi DE NEVE**

geboren te Gijzenzele op 12 juli 1888
en er godvruchtig overleden
op 30 november 1976,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zij was medewerkster van Don Bosco,
lid van de Confrerie van de H. Barbara
en erelid van de Vrouwengilde.

Moeder, moederke alleen . . .

Gij waart getooid met de schoonheid van de plattelands-
bewoners: eenvoud, degelijkheid en optimisme,
geschraagd door een diepe godsdienstzin,
Terwijl de Kerk in de Adventsliturgie zong «Kom, o Heer
en wij niet langer talmen . . . » is de Heer voor U gekomen

Heer, in alle droefheid danken wij U
voor dit schone leven van onze goede moeder.
Voor dit leven getekend door werken en zorgen.
voor haar voorbeeld van moed en sterkte

waarmee zij de grootste offers kon brengen
- fier en gelovig stond zij een zoon af aan de missioneren-
de kerk -

voor haar goedheid en haar diepe vroomheid
zeggen wij U dank, o Heer.

Voor haar woord en haar daad,
voor alles wat wij van haar mochten ontvangen,
voor alles wat zij voor ons betekende,
zeggen wij U dank, o Heer.

Omdat zij samen met vader
lange gelukkige jaren in ons gezin mocht beleven,
omdat Uw Voorzienigheid ons toeliet
zoveel voor haar in wederliefde te mogen doen
tijdens haar lange ziekte,
zeggen wij U dank, o Heer.

Goede echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
weent niet, maar danken wij de Heer voor al het grote en
schone dat Hij door ons, zwakke mensen,
heeft verwezenlijkt.

Dank U voor Uw trouwe liefde, toewijding en zorgen.

Blijft goed voor Vader zorgen.
Gedenkt mij in Uw dagelijks gebed
en vooral in de Eucharistievieringen,
waar ik heel mijn leven op gebouwd heb

Tot weerziens bij de Heer,
waar liefde eeuwig bloeit.

De families WANZEELE, DE NEVE.

DE WANNEMAECKER en BEECKMAN
danken voor Uw eucharistisch gemeen
en blijven de afgestorvene in Uw gebed aanbevelen.

Druk. De As, (091) 62 70 01, Heistraat 45, Oosterzele
Begrafenissen Wanzele, (091) 62 56 47, Dorp, Oosterzele