

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven !

†

GEDENK IN UW GEBEDEN EN H. MIS

MEVROUW

**Maria, Eliza WANZEELE,**

weduwe van de Heer

**Albéric DE MOOR,**

geboren te Oosterzele op 22 augustus 1887  
en er godvruchtig overleden op 18 oktober 1974.

gesterkt door de H. H. sakramenten der zieken

---

"Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, kan hij geen vruchten dragen". Deze Evangelisewoorden past Jezus toe op zijn eigen leven; door het liiden trok Hij op naar de Verrijzenis. Diep kristelijk als onze duurzame overledene was, besepte zij ongetwijfeld de zin en de waarde van het zware liiden dat zij maanden gedragen heeft. Ook haar zullen de engelen ontvangen en de martelaren haar binnenleiden in het eeuwig Rijk dat voor haar bestemd is.

Dierbare kinderen en familie, de Heer heeft Mij tot zich geroepen. Vooral veel dank voor de zorgen die U mij dag en nacht gegeven hebt. God zal het U vergelden want de ouders eren is een goddelijk gebod. Wees steeds eensgezind en blijf elkaar steunen en bijsaan. Van bij vader zaliger zal ik Gods zegen afsmeaken over uw ondernemingen.

Heer God, wij zijn U dankbaar omdat deze goede vrouw zo lang onder ons mocht leven. Wij danken U voor het voorbeeld van geloof en vertrouwen dat zij ons gegeven heeft. Vergeef haar menselijke tekortkomingen en beloon haar rijkelijk voor al haar goede werken.

H. Maria, moeder van Bijstand, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 091/62.56.19

Mijnheer en Mevrouw Adolf GOETEYN-DE MOOR en kinderen ;  
Mevrouw Weduwe Jules DE MOORT-CACKEBEKE en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Albert BUYSE-DE MOOR en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Albert DE MOOR-VERMEERSCH ;  
Mevrouw Georgette DE MOOR en kinderen ;

De Familie WANZEELE ;

De Familie DE MOOR ;

De Familie SERGEANT ;

De Familie DE MOOR,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in  
hun rouw betuigen U hun innige dank.