

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij geloof, zal leven,
ook al is hij gestorven. (Jo. 11, 25)



Op zondag 3 januari 1971 te Oudenaarde,
riep God de Vader tot Zich de ziel van zijn
trouwe dienaar

MEVROUW

MARIE WARIE

echtgenote van de Heer

PAUL SANTENS

geboren te Oudenaarde de 10 oktober 1903,
gesterkt door het sacrament der zieken. Tij-
dens de plechtige eucharistieviering in haar
parochiekerk St. Jozef te Oudenaarde, ver-
enigden wij ons met de verrezen Christus,
opdat onze dierbare overledene voor altijd
bij de Heer zou zijn, in 't hemels Vaderhuis.

«De kerstklokken zullen voor mijn heen-
gaan uit deze wereld luiden», zo voorspelde
onze dierbare overledene. De galm van die
klokken klinkt ons inderdaad nog in de
oren als wij reeds haar afsterven betreuen.
En toch kunnen wij niet treuren als mensen
die geen hoop hebben. Wij weten dat onze
dierbare het nieuwe jaar begint bij de Heer,
waar zij, verlost van al het lijden, dat zo-
vele maanden haar deel was, de beloning
ontvangt voor haar vruchtbaar leven.

Haar echtgenoot en haar kinderen zullen
immer met diepe erkentelijkheid terugblik-
ken op het onvergetelijke beeld van deze
brave moeder: aan haar groeiende en rus-
teloze zorg, aan haar gul en opgewerkt woord,

aan haar oprechte vroomheid en aan de
onverbreekbare band die ze voor allen was.

Dierbare echtgenoot, nooit zijn wij elkan-
der dichterbij gekomen als tijdens de vele
maanden van mijn pijnlijke ziekte. Ware
liefde toont zich het meest in de moeilijke
uren van de beproeving. Dank voor al de
trouwe zorgen die met zoveel genegenheid
werden toegediend.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij
zijt altijd mijn vreugde en blijdschap ge-
weest en mijn troost in de donkere be-
proefde uren van mijn leven. Voor u allen
heb ik graag gewerkt en gezorgd: van bij
de Heer zet ik mijn taak verder, beter mis-
schien dan ik het op aarde kon doen. Tot
weerziens bij de hemelse Vader.

De Heer Paul SANTENS,

De Heer en Mevrouw

Jules SANTENS-DE MOOR en zoon,

De Heer en Mevrouw

Gilbert SANTENS-DE SMET en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Gérard SANTENS-DULIEU en kinderen,

De Heer en Mevrouw

Marc SANTENS-DE MEYER en dochter,

De Heer en Mevrouw

Guy SANTENS-ANNO en zoon,

De families

WARIE, TRAENS,

SANTENS, GHISTELINCK,

DANKEN

voor de blijken van deelneming
in de rouw die hen treft.