

"Het leven verandert, maar houdt niet op.,
(Praefatie)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

HIPPOLITE WASTEELS

echtgenoot van Mevrouw

SARA TUIPENS

God schonk hem het tijdelijk leven te Etikhove de 13 November 1890, en het eeuwig leven te Nederbrakel de 22 Augustus 1955, na het toedienen van de Hulpmiddelen van de H. Kerk.

Bestuurslid van de C. O. O.

Erelid van de muziekmaatschappij "De Eendracht,"
Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

→:†:←

De H. Bonaventura heet die mensen gelukkig welke Maria beminnen; alwie haar kentekens dragen, zullen opgeschreven staan in het levensboek.

De dierbare overledene wilde geen ogenblik doorbrengen zonder het scapulier van zijn Hemelmoeder rond de hals, want hij was vast overtuigd dat iemand die tot Haar zijn toevlucht nam, nooit werd verlaten.

DE OVERLEDENE: "Moeder Maria, ik dank U voor de liefde volle attentie mij tot U geroepen te hebben op de octaafdag van Uw ten Hemelopneming. Nu is mijn geluk volledig, want waar de Moeder is, daar moet ook het Kind zijn.

MARIA: "Mijn zoon, met liefde heb ik u gevolgd tijdens de achttien jaar dat gij in het armenbestuur waart op uw parochie. Gij schonkt uw hart aan de armen die mijn lievelingen zijn. Wanneer mijn goddelijke Zoon zal terugkomen om te oordelen, zal Hij u zeggen: "Kom, gezegende van mijn Vader, neem het Rijk in bezit dat voor u is voorbereid vanaf het begin van de wereld: want ik had honger, en gij gaaft mij te eten, ik had dorst en gij laafde mij, ik was dakloos en gij bezorgde mij een tehuis.

DE OVERLEDENE: "Beminde echtgenote, treur niet om mijn plotseling beengaan. Voor onze eeuwige vereniging bereid ik u hier een plaats voor.

Mijn neef Missionaris, mijn liefde voor uw werk in Afrika blijft even vurig; ik bid steeds voor uw apostolaat. Denk ook aan mij aan het Altaar.

Vader, wees geprezen met Uw Zoon en Uw Geest in alle eeuwigheid. Amen."

†

Wij waren getroffen door uw meevoelen in onze rouw, en we danken U tevens voor uw vurig gebed voor de zielerust van de Overledene.

Mevrouw Hippolite WASTEELS,
geboren Sara TUIPENS;

De Familiën WASTEELS, TUIPENS,
VAN ONGEVALLE, LAIGNEAU
en VAN DEN BOSSCHE;

Nederbrakel Druk. W we O. Surdiacourt