

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.

† ZALIG AANDENKEN †

van Mevrouw

CLEMENTINE WATHÉ

Echtgenoot van Mijnheer

GOMAR LENVAIN

Geboren te Nederbrakel, den 11 Mei 1873 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Elst,
den 31 October 1947.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.
Lid van de Confrerie van het H. Hart, H. Sacrament
en andere godvruchtige genootschappen.



Heb medelijden met mij, Heer, want ik ben ontroerd,
mijn oogen, mijn geest zijn door droefheid beroerd
want mijn leven is in droefheid verteerd en mijn jaren
in zuchten. Ps. XXX 9

De Heer was mijn helper geworden, gij hebt mijn
rouw in vreugde veranderd; de Heer verhoorde mij
en was mij genadig. Ps XXX

De betreude overledene was een teedere echtgenoot
en een zorgzame moeder die haar huisgezin met wijs-
heid bestuurde en hare kinderen in deugd en werk-
zaamheid heeft opgebracht want zij leefde in de vrees
des Heeren.

Hoe zult ge in uwen ouderdom vinden wat ge in uw
jeugd niet verzameld hebt ! Hoe schoon is het voor
bejaarde lieden wel te oordeelen en goeden raad te
kunnen geven. Hoe schoon staat hun de wijsheid.

Vaartwel geliefde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkin-
deren, hebt dank voor uwe teedere liefde en zorg-
zame bekommernissen. Vergeet mij niet in uwe goede
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

H. Jozef, gij waart mijn toevlucht, ik betrouw op U.



Om uw blijken van genegenheid
en Uw gebeden, danken U van
harte:

De Familie WATHÉ ;

De Familie LENVAIN,



Drukwerken Van Nederveelde, Elst