

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

## ARTHUR WATTÉ

Echtgenoot van

MARIE FOSTIER

Geboren te Nederbrakel, de 23 Januari 1898,  
en er godvruchtig in den Heer ontslapen  
de 23 Januari 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Ijveraar van de Bond van het H. Hart,  
Wijkmeester van het Xaverianengenootschap,  
Lid van alle andere godvruchtige genootschappen.

De vroegtijdige dood van deze 52-jarige man herinneren ons er weerom aan hoe kort en onzeker onze levensweg is, hoe blind en onbetrouwbaar de menselijke schikkingen zijn en hoe ondoordringbaar maar tevens aanbiddelijk Gods raadsbesluiten zijn voor de gelovige mens.

Van de duurzame afgestorvene mag in waarheid worden getuigd dat hij een voorbeeldig man was in gans zijn handel en wandel; hij was een overtuigend kristen, een voorbeeldig ijveraar, met diepe godsvrucht en een grote bereidwilligheid om mee te werken aan het goede. Hij begreep ook ten volle de waarde van het menselijk lijden: het kruis van zijn langdurige ziekte heeft hij moedig en verduuldig gedragen, zonder ooit te morren of te klagen; hij was er van overtuigd dat alwie Kristus volgt op de weg van het kruis, Hem eveneens zal volgen op de weg zijner glorie. Zijn dood stond dan ook in het teken van zijn leven: vreedzaam en kostbaar in de ogen van God.

Duurbare echtgenote, wij hebben eerlijk de lasten en de vreugden van dit leven gedeeld; het spijt mij U te moeten verlaten, maar zó heeft het God beschikt; Zijn H. Wil geschiede. Ik dank U hartelijk voor uw grote genegenheid en uw trouwe liefde.

Geliefde kinderen, weest gij nu nog meer de troost en de hulp van moeder. Volgt de weg dien ik U door woord en voorbeeld heb getoond

Laten wij allen elkander blijven gedenken in onze gebeden. Dit vraag ik ook aan U, mijn duurzame broeders en zuster en Bloedverwanten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
300 d. afl.

---

De Familiën WATTÉ, FOSTIER, VAN  
CAUWENBERGE en ROELANDT,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden, betoond bij het  
afsterven van Mijnheer

ARTHUR WATTÉ.

---

Dr. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel.