

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Georgette WATTE

echtgenote van Lucien DE BREMME,

geboren te Nederbrakel op 6 oktober 1926
en thuis overleden te Brakel op 7 maart 1987.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Liefste Ma,

Hoe kon zoiets juist jou overkomen ?

Is dat jouw loon voor al je noeste arbeid, je
oprechte vriendelijkheid ? Jij, die sterke,
mooie vrouw, die er destijds in slaagde een
alsmaar drukker wordende zaak (uw zonneke)
te combineren met het vertroetelen van een
thuisblokkende hoogstudent. Alsof dit nog niet
volstond, verzorgde jij, plichtbewust zoals
altijd, je bejaarde moeder en schoonouders
op een prinselijke manier.

Waar heb jij zoiets verdiend ?

Zij, die destijds uw onmenselijke taak hadden
moeten en kunnen verlichten, zijn er nog,
Jij niet meer. Nogmaals, is dit jouw loon ?
Is het niet hemeltergend dat Leni, uw mete-
kind, niet eens de kans gekregen heeft zich
een beeld van u te vormen, dat Kristof, onze

kapoen, zoveel onrecht op zijn manier moet
verwerken ?

Nooit vergeten wij, ma, op die schaarse
betere momenten die altijd terugkerende zin
van je : « Ik zou toch graag nog een tijdje
blijven ! ».

Liefste ma, beseft toch a.u.b. hoezeer Anne
en ik waarderen dat, dank zij jouw en pa's
wroeten voor ons de weg geëffend werd naar
misschien dat kleine trapje hoger in de maat-
schappij.

Nu jij, samen met pa, tenvolle had moeten
kunnen nagenieten van je vele geleverde in-
spanningen, zijn wij verplicht van jou afscheid
te nemen.

Nog dit, liefste ma, we zullen ons verder
inzetten zoals jij. Help ons vanuit de hemel
deze beproeving te aanvaarden.

Dank toch aan al die vele vrienden die
mama's pijn eventjes verzachtten met hun
bezoek.

Marie-Paule en Piet, om jullie te danken
vinden wij de woorden niet : Jullie zijn
familie geworden.

Anne en Ronny

De families

WATTE, VERSTICHELEN,
DE BREMME, JOURQUIN,
danken U.

Namis : dinsdag 24 maart 1987 om 19.30 u.