

Haar geluk was eenvoudig.

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW
Georgine WATTÉ

weduwe van de Heer
Eleuthère DUPONT

geboren te Steenhuize op 26 januari 1920 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 19 april 1995,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

—
Liefste moeder,

Na het al te vroege heengaan van vader,
achterblijven met ons, uw zes kleine kinderen,
waarvan de oudste slechts 17 jaar en de
jongste amper 6 ; dat is uw zware levenskruis
geweest.

U was echter te fier om door uw omgeving
te worden beweeklaagd. Gedragen door een
sterke gezondheid en met een onverdroten ijver
en uithoudingskracht hebt U op uw eentje ons
allen grootgebracht. Deugden als eenvoud en
werklust ; dat hebt U ons meegegeven voor
het leven.

De laatste jaren leefde U intens mee met
het wel en wee van uw kleinkinderen. Met
ongeduld als het ware, keek U verlangend uit
hoe de meisjes onder hen, intussen ook groot
geworden, hun leven stilaan aan het invullen

waren. De jongste kleinkinderen, toevallig twee
jongens, die dagelijks met U onder hetzelfde
dak woonden, fleurden uw oude dag op...

Enkele dagen geleden kwam uw eerste ach-
terkleinkind ter wereld. Hélaas, dat hebben
uw ogen niet meer mogen aanschouwen, de
plotse achteruitgang van uw gezondheid heeft
U dat belet.

Liefste moeder,

Hoezeer hadden wij U willen bedanken voor
al wat U voor ons hebt gedaan ! Hoezeer
hadden wij U ook nog vragen willen stellen !
Wij hebben echter de gelegenheid niet meer
gekregen. Uw ongeneeslijke ziekte heeft U
op een paar dagen tijds werkelijk sprakeloos
gemaakt ... en dat valt ons bijzonder zwaar !

We zullen je erg missen, moeder, groot-
moeder, overgrootmoeder ; uw leven is goed
geweest. Wij troosten ons met de gedachte
dat je straks vader weer terugziet.

Dank U,
uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

†

**De families WATTÉ, DUPONT,
SPILIERS en OCKERMAN,**

danken U
voor uw bliken van christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul

