

Die moe gewrocht en moe geleden
van 's werelds dierbaarheden
nu een beter leven is ingetreden.

G.G.

†

Vroom aandenken aan de Heer

Gerard WATTE

echtgenoot van Mevrouw
Elza Vander Bruggen,

geboren te Nederbrakel op 26 februari 1921
en overleden in de Sint-Elisabethkliniek te
Zottegem op 28 december 1988.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940 - 1945.

—

Vader,

Vredig en rustig ben je naar de overkant
gegaan, bij je grote Vriend, de Heer, die je
zo dikwijls om hulp hebt gesmeekt in je
droevige, pijnlijke dagen, maar je was over-
tuigd dat zij die met Christus lijdten ook
met Hem zullen verheerlijkt worden.

De zondagsmis was voor jou iets heiligs, je
hebt gebeden en gehoopt, altijd met nieuwe
moed, steeds met vertrouwen. Zelfs wanneer
je ziekte je voor goed had neergesmaakt
volgde je de misdienst op het kleine scherm,
niets kon je daarvan weerhouden. Wanneer

je echter besepte dat God je roepen kwam
hebt je jezelf met de gekruisigde Christus
verenigd, heb je de wil van de hemelse
Vader nederig aanvaard.

Dierbare echtgenote, dag en nacht hebt gij
voor mij gezorgd. Niets was jou te veel,
oneindig was jouw geduld, elke lijdensstrek
op mijn gelaat heeft zich diep geprent in
je medevoelend hart. Heb dank voor je
grenzeloze liefde, heb dank voor die vele
slapeloze nachten met mij doorgebracht.

Dank ook mijn lieve kinderen en klein-
kinderen die mij met alle zorgen en liefde
omringd hebben.

Dank aan mijn vrienden die mij met hun
bezoeken toch een straaltje geluk brachten.

Ik dank jullie voor alles, de Heer zal jullie
zeker belonen en zegenen voor uw grote
genegenheid.

De families

Watté, Verstichelen,

Vander Bruggen, Baguet,

danken U.

Namis : vrijdag 27 januari 1989 om 19 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel