

Onze schreden zal Hij richten,
En ons leiden op de weg naar de Vrede
(Lofz. v. Zacharias)



In de Vrede van de Vader moge rusten
Mijnheer

JAN-BAPTIST WATTE

weduwnaar van Mevrouw

MARIE VERSTICHELEN

geboren te Nederbrakel, de 1e november 1883 en
godvruchtig overleden te Optrakel, de 22e januari
1966, voorzien van de HH. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

Bezorgdheid en goedheid voor anderen waren de karaktertrekken van deze goede man, gedragen door een diep kristelijk geloof. Blijmoedig en onvermoeibaar heeft hij gewerkt, de harde seizoenarbeid met de gekende taatheid van de Vlaamse werkers. Voor zijn werkmakkers was hij een echte vriend en thuis was hij de goede echtgenoot en de gevierde oom. Tot het laatste toe, toen hij reeds alleen stond, wilde hij niemand tot last zijn en werkte hij voort zoals altijd. Trouw kristenmens als hij was, bleef hij ook trouw aan zijn lidmaatschap van de H. Hartbond, waar hij maandelijks, door biecht en Communie, zijn vriendschap versterkte met de Heer, naar Wie hij nu in volle vertrouwen is heengegaan.

Dierbare familieleden, hebt dank voor uw goedheid voor mij. Gij waart mij allen zeer lief en van in de hemel blijf ik met U meelevende. Bidt Gij voor mij als teken van uw blijvende geneugheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families WATTE, VAN CAUWENBERGHE,
VERSTICHELEN en MINNAERT,

zeer gevoelig voor Uw bliken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel