

Wanneer je droevig bent
kijk dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde heeft gebracht.

K. Gibran



DIERBAAR AANDENKEN AAN DE HEER

Léon, Alfred WATTÉ

weduwnaar van mevrouw SARA EVERAERT

geboren te Erwetegem op 11 juni 1905 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het
St-Elisabeth ziekenhuis op 17 juli 1983, gesterkt
door de troostmiddelen van onze Moeder de
H. Kerk.

Lid van de bond der oudstrijders en van de bond
der gepensioneerden.

Paul en Lily WATTE-MISEREZ en kinderen
Ann, Annick en Filip

De families: **Watté, Everaert,**

Van Der Cleyen en De Cooman

DANKEN U oprecht voor de blijken
van genegenheid en voor Uw gebed

Het zijn de kleine dingen
die ik achterlaat voor mijn beminden
- grote dingen zijn voor iedereen -
Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden
en mij liefhadden.

Tagore

Heer onze God
zoveel jaren hebt Gij onze vader gezondheid en
levenskracht geschonken.

Van die talenten heeft hij overvloedig gebruik
gemaakt in dienst van gezin, familie en
gemeenschap.

Voor hem en voor ons die zo van hem hielden
is het een reden om U blijvend te danken.

Wij bidden U: wil hem belonen naar werken
en vrede schenken in Uw onvergankelijk licht.