



De Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt, riep tot zich

DE HEER

MARCELLIN WATTE

echtgenoot van Mevrouw

Norma DE TURCK

Geboren te Ophasselt op 18 januari 1920 en ontwaakt tot een nieuw leven in het volle kerstlicht bij God op 16 december 1987, in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef te Mechelen, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Afscheid nemen van iemand die ons dierbaar was, is altijd pijnlijk. We hebben allemaal onze gebreken en tekortkomingen, maar als iemand een echt goede inborst heeft, als het hart gericht is naar dienstbetoon, dan mag men spreken van een diep schoon kristelijk bestaan. Goed was onze dierbare overledene, goed voor zijn vrouw, goed voor zijn kinderen en kleinkinderen. Altijd gediensig waar hij kon, zichzelf vergetend om anderen bij te staan.

Vrij vlug en onverwacht is hij van ons heengegaan. Wij zullen hem dankbaar gedenken in ons gebed en aan Gods barmhartigheid aanbevelen omwille van zijn goedheid en toewijding.

Vader, oprecht dank voor al die jaren dat wij, uw echtgenote, uw kinderen en kleinkinderen samen gelukkig zijn geweest.

Verblijf nu, na volbrachte taak in de eeuwige kerstvrede. Blijf onze beste voorspreker in de hemel, want wij kunnen u nog niet missen.

De families WATTÉ, DE TURCK,
VAN OUDENHOVE en VERHELST,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize