

« Dit sterfelijke moet met onsterfelijkheid
worden bekleed ». (Kor. 15,54)

†

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Anna WATTE

echtgenote van de Heer Omer BOGAERT,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 18 oktober 1901
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 15 oktober 1980, nadat zij de Pauselijke
Zegen en het sacrament van de Ziekenzal-
ving ontvangen had.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

In de tijd dat de dagen korter worden en
dat de bladeren van de bomen vallen en dat
het lijkt of de natuur op sterven ligt, is
deze vrouw heengegaan in de herfst van haar
leven. Bij de dood rest ons alleen nog Je-
zus-Christus, die ons de hoopvolle boodschap
nagelaten heeft dat Zijn gegeven leven ons
redt, dat Zijn dood en verrijzenis de brug
is naar het land aan de overkant. Rouwende
mensen vinden in deze geloofswaarheid hun
troost en kracht.

Deze dierbare overledene laat nu familie-
leden na, die als echtgenoot, kinderen en

kleinkinderen haar steeds indachtig zullen
blijven als echtgenote die immer alle wel en
wee moedig met haar man gedee'd heeft,
als de moeder die steeds kommervol voor
haar dochters geleefd heeft, als de groot-
moeder bij wie haar kleinkinderen zo welkom
waren en die de trots van haar leven be-
tekenden.

Wij bidden U, Heer, voor dit mens dat
ons zo dierbaar was en nu is weggevallen
uit deze wereld. Wij danken U voor de goed-
heid die van haar is uitgegaan. Wij bidden
U dat niets van haar leven verloren zal
gaan, en dat alles waarin zij groot is ge-
weest, tot ons moge blijven spreken. Wij
vragen U, Heer, neem onze dierbare over-
ledene op in de eeuwige vreugde van Uw
koninkrijk.

Haar echtgenoot en kinderen,
haar kleinkinderen en achterkleinkind,
de families WATTE, BOGAERT, BAUWENS,
COLLAGE,

danken om uw gebed, uw medeleven
en uw aanwezigheid.

Namis : zaterdag 25 oktober 1980 te 7 uur.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel