

O kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. (Nav.)



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

Maria - Julia WATTÉ

Weduwe van Mr Florent Van Der Aspoilden.

Geboren te Elst, de 8 April 1867 en er
godvruchtig overleden de 8 Januari 1955.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.
Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Wat 'n zoete vreugde in het uur van
de dood als de ziel gaat verschijnen
voor haar opperste Rechter te mogen
getuigen : ik heb mijn Heer en mijn
God bemind uit geheel mijn hart en
uit al mijn krachten.

Ja, godsdienstig was die achtbare
vrouw en moeder zoals zij van kinds-
been af geleerd had ; bezorgd en toe-
gewijd waar zij hulp kon bieden aan
haar evenmens, verduuldig in de be-
proevingen die haar niet gespaard ble-
ven, onderworpen aan de H. Wil van
God, toen zij haar levenseinde voelde
naderen.

Geen ander loon zal zij ontvangen
als datgene wat God aan zijn uitverko-
renen beloofd heeft na dit leven.

Beminde schoonkinderen en kleinkin-
deren ik verlaat U maar mijn liefde voor
U blijft voortbestaan, weest getrouw aan

God en aan de Kerk opdat gij met een
gerust geweten uw levensloop moget
eindigen, hebt dank voor de goede
zorgen die gij mij betoond hebt, gij
vooral mijn schoonzoon, die samen met
mij gebleven zijt en U dag en nacht
hebt toegewijd om mijn krank lichaam
te verzorgen. Hierboven zal ik voor U
ten beste spreken. Vaarwel en weest
mijn ziel gedachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families WATTÉ en VAN DER
ASPOILDEN ;

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.