



*Ik misse u waar ik henevaar
of waar ik henekeer
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer.
G. Gezelle*

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Martha, Pharaïdis, Carolina WATTÉ

weduwe van Josef, Henri LAUWERS

geboren te Elst op 7 november 1921 en zacht thuis
teruggekeerd naar de Schepper op 11 november 2000,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H.kerk.

Moeder Martha,

Vorige zaterdag ben je thuis in alle stilte plots van ons
heengegaan. Zeven jaar na vader Josef ben je geboren,
zeven jaar na hem ben je gestorven. Onverwacht? Voor
jou misschien het minst. Jij werd langzaam ouder maar
wij beseften het niet. Jij hield er duidelijk rekening
mee. De laatste weken kwam "sterven" steeds terug in
ons gesprekken. Jij bereidde je voor...

In alle eenvoud. Want van eenvoud hield je. Grote
woorden, grote gebaren, je veraschuwde ze. In de ge-
zellige geborgenheid van je huis op de Valkenberg was
iedereen welkom. Voor een bezoeker vloog de tijd voor-
bij want bij een "kopje koffie" bloeide je hart open. Je
praatte ten volle uit, enthousiast, vol warmte, maar on-
schuldig. Want aan roddelen had je, net zoals je moeder,
een hekel. En zoals van al je principes week je hiervan
nooit af! Je jeugd, het café, Elst, waren in al die gesprekken
trouwens nooit ver af. Vandaar ook je wens om op het
kerkhof van je moeder en je vader begraven te worden.

Zelf kwam je zelden je huis uit, maar eens op stap vlo-
gen de uren voorbij.

In de schaduw van de "grote wereld" bouwde je met
vader Josef en je "Annieke" je gezin uit. De tuin, de
bloemen, de duiven, kokerellen, bakken... in alle stilte
genoot je ervan. Je handen hebben voor ons gewerkt.
Maar ook voor anderen die je kon helpen stond je steeds
paraat. Je wentelde je in de warmte van de gezellige
momenten van het gezinsleven. Graag trok je je ook
terug om er alleen van te genieten, zonder anderen om
je heen. Rust om je heen bood je zekerheid.

Met de dood van vader Josef ontstond er een leemte in
je hart. Je geloof bood je ontegensprekelijk troost.
Datzelfde geloof gaf je trouwens ook de waarden waar-
mee je leven doordrongen was. De geboorte van je
kleinkind Maja gaf je terug energie en al je toewijding
gaf je aan je "kleine meisje". Zij hield je in moeilijke
momenten recht. Voor haar zette je alles opzij. Vanaf
vorige zaterdag verzorgt Maja met diezelfde toewij-
ding en liefde, je trouwe gezellin tot de laatste uren, je
kat Pitou...

Moeder Martha, we hebben veel mooie herinneringen
aan jou die het gemis nog intenser maken. Maar voor
ons zijn ze een bron van troost. Het zijn die herinne-
ringen die we aan je kleinkind willen meegeven. Ook al
ben je niet meer op deze aarde, voor ons blijf je er altijd.

Dank aan allen die moeder Martha, steun, vriendschap,
hulp en genegenheid gaven.

Dank aan allen die voor haar gebeden hebben en blij-
vend bidden.

Dank voor uw medeleven en steun in deze moeilijke
dagen.

Haar kinderen, kleinkind en familie.

Namis : vrijdag 24 november 2000 om 18.30 uur.

Rouwl. B.V.B.A. RAOUL, Brakel, Tel. 055/42 24 49