

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft.



VROOM AANDENKEN AAN DE

HEER

Oscar WATTE

geboren te Nederbrakel op 23 april 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Militair Ziekenhuis te Brussel
op 12 maart 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Vuurkruiser 1914-1918.

Als christen, volgeling van de Heer, heeft ook
onze overledene zijn kruis gedragen. Naast
blijve dagen kende hij er ook veel droeve.

Vele jaren heeft hij op het veld gewerkt, op
het ouderlijk erf en in het verre Frankrijk,
daarna genoot hij een welverdiende rust in
ons rusthuis « Najaarszon ».

Hij heeft de verschrikking van de oorlog ge-
kend, en als oud-soldaat opgenomen in het
militair ziekenhuis, heeft hij de pijn en de af-
takeling van het lichaam ervaren, vooraleer hij
ons verliet.

Toch klinken voor ons hoopvol en troostend
de woorden uit de priefatie « het leven wordt

hem niet ontnomen, maar in een beter om-
gezet ». Dit geloven wij en daarom vieren wij
voor hem de eucharistie, opdat ons gebed
hem moge begeleiden naar de Vader.

Moge hij voor eeuwig gelukkig zijn en rusten
in vrede.

De families WATTE, VAN CAUWENBERGE

**danken voor de blijken van kristelijke
deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel