

Geloofd zij Jezus-Kristus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

RENÉ WATTÉ

echtgenoot van Mevrouw

Fernande DE STERCKE,

geboren te St.-Maria-Lierde op 9 september 1928 en
godvruchtig overleden te Gent op 18 oktober 1961,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Hoe droevig, wanneer een leven ons in de volle mannenkracht der jaren ontvalt! Hoe onschatbaar groot het verlies, wanneer vrouw en kind, een geliefde vader moeten missen, die omzeggens nog onmisbaar was! Maar God heeft nu eenmaal zijn inzichten en "de plannen der mensen zijn Gods plannen niet".

Geliefde vrouw, teergeliefd kind, duurzame ouders en bloedverwanten, is er dan bij dit zo vroegtijdig heengaan geen minste troost? Jawel, te weten dat God hem niet onvoorbereid heeft geroepen, maar hem de gelegenheid heeft geschonken tot een zalig sterfuur, door het tijdig ontvangen van de HH. Sakramenten en dat zijn wekenlange lijdensweg in vereniging met Kristus' kruis bewandeld, het minder goede zal uitwissen, dat er naast het verdienselijke, in ieder mensenleven steekt.

En bij de smart, die U allen, echtgenote en ouders treft, voelt ge wederom die grote waarheid aan, dat iedere sterveling op de een of andere manier, onder het kruis heeft te gaan; maar ook blijft het volgende waar: God geeft steeds voldoende genade om te dragen wat we dragen moeten; als wij er maar om vragen!

Vraagt dan in uw regelmatige gebeden en HH. Missen, die kracht, niet om te klagen, maar om

te dragen, en zo, voor U, in de geliefde echtgenoot, zoon of bloedverwant die U ontviel, het paradijs voor te bereiden van het blijde wederzien.

Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans, bid voor hem.



De families

WATTÉ,
DE STERCKE,
VAN DER LINDEN,
GLORIEUX,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde