



Lieve vake, moeke en Peter,

Ik was zo blij toen ik onlangs bij mijn eerste  
kommunie voor het eerst Jezus mocht ontmoeten  
te Lourdes, nu ben ik naar de hemel mogen  
gaan om bij Hem te blijven.

Het zal u wel veel pijn doen en het spijt  
mij dat het zo moet zijn. Blijven treuren  
moogt u echter niet, vooral niet om mij.  
Het was heerlijk bij U te zijn. Hier kan ik  
echter gelukkig zijn bij de goede God en dat  
is nog eens zo fijn.

Lieve vake, moeke, Peter en al mijn lieve  
vriendjes, graag zou ik willen dat u elkaar  
heel, heel gaarne ziet, samen met elk van  
die vele mensen waarmee ik zo blij omging.  
Dank ook aan de Eerwaarde Zusters en aan  
mijn dooppeter.

Ik let op u allen, wees maar gerust en al  
ziet U mij voorlopig niet, toch zullen wij  
elkaar terug ontmoeten bij Jezus in zijn Rijk.

*Ann Watterz*

o 29 januari 1971

+ 10 november 1978

---

Voor uw blijken van deelneming bij het pijn-  
lijk verlies van onze dierbare Ann danken U

de families WATTEZ, VAN WIJMEERSCH,  
ROMAN, LEYMAN.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel

