

Geloofd zij Jezus Christus.



Bid voor de ziel van
MEVROUW

Emilie WATTEZ

echtgenote van de Heer
August GODDIJN

geboren te Nederbrakel op 5 februari 1903
en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek
te Aalst op 28 september 1979,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Het leven is als een schaduw en voor ieder mens
komt zijn heengaan uit dit leven steeds te vroeg...
Dit is zeker waar voor deze vrouw, die vol energie
in het leven wilde staan. Wie haar gekend heeft,
zal getuigen dat zij goed was van hart en zacht-
moedig in haar omgang. De smart bleef haar niet
gespaard. Het einde van haar leven was getekend
door veel lijden en moedig heeft zij het uit de
handen van God aanvaard.

Beminde echtgenoot, lieve schoondochter en klein-
kinderen, laat het vertrouwen in de Heer u sterken.
Ons afscheid is niet voor eeuwig. Ik vraag u
dikwijls voor mij te bidden. Gij weet hoezeer ik
u allen genegen was. Hebt dank voor uw toewijding
en liefde.

Vaartwel, familieleden en vrienden, vergeet ook
gij mij niet in het gebed. Eens zullen wij elkander
wederzien in het Vaderhuis, waar ik nu reeds
voor u ten beste spreek en over u allen blijf
waken.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven in
hun rouw danken U oprecht :

De families WATTEZ, GODDIJN, HIBAUDE en
VANDERHEYDEN.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel