

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

GUSTAAF WATTEZ

echtgenoot van Mevrouw

Margriet ROSCAM

geboren te Nederbrakel, op 11 november 1908
eener godvruchtig overleden op 22 maart 1960.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Wat zal het de mens baten wie of wat hij die enkele jaren, die hij hier op aarde heeft doorgebracht, voor het oordeel van de wereld en de wereldse mensen geweest is. De wereld en de mensen gaan voorbij. Alleen het oordeel van God over de mens blijft eeuwig van kracht en blijft zijn waarde hebben. Gelukkig zij, die deze waarheid steeds voor ogen hebben en er hun leven naar richten.

De duurzame overledene heeft zijn gezondheid vroegtijdig zien teleur gaan. Omdat hij met de zijnen begaan en bekommerd was is het voor hem een zwaar lijden en kruis geweest, maar te gepaster tijde is God hem tegemoet getreden en heeft hij bij de Heer moed en sterkte, en troost in het lijden gevonden. De gewichtigste daad in een mensenleven is wel deze: moedig en vroom en in volle overgave aan Gods wil te kunnen sterven.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen en familieleden, hebt allen grote dank voor de geestelijke hulp, de zeer goede zorgen en de ware genegenheid waarmede gij me hebt omringd. Voor u gaat het leven wel voort, maar blijft toch ook vergankelijk. Blijven we intussen elkaar indachtig in voorspraak en gebeden tot eens de dag van het blijde weerzien komen zal.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. af.



*De familiën WATTEZ, ROSCAM,
HIBAUDE en D'HAeyer*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70