

Mijn herder zijt Gij, o mijn Heer,
aan niets ontbreekt het mij!



Dit weze U een vroom
en dankbaar aandenken aan

DE HEER

Henri, Kamiel WATTEZ

zoon van wijlen
Cyriel en Maria HIBAÚDE
geboren te Nederbrakel op 18 april 1910
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel (Opbrakel) op 20 juli 1987,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Heer, onze God,
Gij zijt het die gezegd hebt:
„Ik zal er zijn voor U”.
Gij kent de levenden en de doden.
Gij biedt ze uw liefde,
opdat ze zich verheugen in U.

Wij die een dierbare overledene zien heengaan,
wij gedenken dankbaar wat hij deed tot onze
vreugde en tot ons geluk.

Hij was een minzaam man, geboren en getogen in
een kroostrijk gezin. Daar was hij de graaggeziene
broer; hij groeide er uit tot vriend van velen. Als
nauwgezet bediende was hij fier op zijn werk.
Van velen heeft hij de vreugden gedeeld, en menig-
keer beproefd, was hij door droefheid tot vredige
berusting gelouterd.

In volle vakantietijd hebt Gij hem tot U geroepen,
Heer.

Wij bidden U, neem hem op in Uw land van rust.
Schenk hem bij de velen die hem zijn voorafgegaan
Uw volle heerlijkheid en Uw geluk, zoals wij het
ook van U verwachten.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor hem.

Om uw gebed en medeleven danken U:

De families WATTEZ en HIBAÚDE.

Namis: maandag 10 augustus 1987 om 19.30 u.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Druk. L. De Ruyver, Brakel