



Wil in uw gebeden gedenken
DE HEER

JAN-BAPTISTE WATTEZ

echtgenoot van Mevrouw

ELISA DE CUBBER

geboren te Nederbrakel op 20 juli 1913 en schie-
lijk overleden te Brakel op 17 december 1978,
voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken
« in extremis ».

Oud-Strijder 1940-1945

Onverwachts kan de dood toeslaan. Als een
dief in de nacht kan de dood het geluk van de
mens komen bedreigen.

Hoe hard en onverwacht we daardoor getrof-
fen kunnen worden, toch behaalt de dood nooit
de overwinning, heeft de dood nooit het laatste
woord.

«Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij ge-
storven en ieder die leeft in geloof aan mij,
zal in eeuwigheid niet sterven », zegt de Heer !

Vanuit dit geloof heeft deze man geleefd. Hij
was uiterst gedienschtig voor zijn echtgenote, en
vormde met haar al die jaren een harmonisch
huwelijksleven. Plots is nu dit gelukkige leven
doorbroken, en is hij voorgegaan naar het
eeuwig Geluk bij de Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u allen voor uw genegenheid. Nu
ben ik in vrede bij de Heer, die getuigt : « Ik
ben de Verrijzenis en het Leven ». Vanuit de
hemel bidt ik voor u allen.

Met vrienden en kennissen durven wij bidden :
« Heer, geef hem de eeuwige rust, laat het he-
mels geluk hem verschijnen, dat hij ruste in
vrede ».

De namis zal plaatshebben op vrijdag 5 januari
1979 te 19.30 u.

De families WATTEZ, DE CUBBER, HIBAÚDE en
DE BOCK,

**danken U van harte voor de kristelijke
blijken van deelneming in rouw en gebeden.**

Drukk. L. De Ruyver - Brakel