

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Marcel WATTEZ

weduwnaar van Mevrouw

Renilde - Augusta ROMAN,

geboren te St.-Maria-Oudenhove

op 15 juni 1912 en godvruchtig overleden te

Brakel op 20 mei 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een braaf en deugdzaam man, eenvoudig en oprecht van hart. In zijn leven heeft hij zeker ervaren dat er niet alleen zonnige, maar ook harde dagen te beleven vallen. Zoals voor zovelen is nu ook de dood voor hem een verrassing geweest, doch voor wie geloven begint na de dood het eeuwig leven bij de Heer.

Laat ons dit immer voor ogen houden, dat wij op deze wereld geen vaste woonplaats hebben en dat wij door de H. Wil van God te volbrengen het hoogste geluk moeten verwerven.

Niemand had ooit kunnen vermoeden dat onze dierbare overledene zo spoedig en onverwacht zou heengegaan zijn. Doch zoals steeds moeten wij ons voegen naar de om-

standigheden waarin het leven ons brengt. Dit leven is nu eenmaal vergankelijk en aan de dood onderworpen, en de dood, die het leven beheerst, houdt niet de gewone loop, hij treft zonder keuze, zonder regelmaat, nu hier, dan daar, wie het ook moge zijn, de goede en de kwaden en de jonge onder de ouderen.

Bidden wij nu tot de Algoede God dat Hij onze dierbare overledene genadig weze, hem lone in zijn leven en hem opneeme in het eeuwig Vaderhuis.

Beste kinderen, familie, vrienden en geburen, plots ben ik van U allen heengegaan. Ik dank U voor uw vriendschap en uw genegenheid. Denkt nog eens aan mij in een vroom gebed dat de Heer mij genadig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families WATTEZ, VAN WIJMEERSCH,
ROMAN, DE VLEESCHAUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel