



Door dit vroom aandenken vragen wij een gebed

voor de zielerust van

MEJUFFER

## MARIA-ALBERTA W A T T E Z

geboren te Nederbrakel op 23 september 1891 en  
godvruchtig overleden te Zegelsem op 30 april  
1967,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

IJveraarster van de H. Hartbond.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

---

Vroomheid was de schone deugd die haar sierde. Lange jaren ging zij dagelijks de Heer ontmoeten in de eucharistieviering; zij was bekommerd om het welzijn van de kinderen in de school, zij paste met tederheid haar oude moeder op en zij was een vurige ijveraarster van de H. Hartbond.

Stil van karakter heeft zij veel goed gedaan zonder veel omhaal van woorden, tot op het oogenblik dat zij lam is geworden en niet anders meer kon doen dan met veel geduld haar ziekte te verdragen en alleen te zijn met haar God.

Vele uren heeft zij gebeden op haar ziekbed, totdat de Heer haar is komen oproepen naar een blijvende woonst in de hemel.

Zij begreep de zin van het lijden, zij begreep de noodzaak van het gebed in dit tijdelijk leven, zij zal nu veel beter dan wij begrijpen hoe groots het is een mens te zijn, geschapen door God en te leven in een innige liefdeband met zijn schepper.

De Heer belone haar voor al haar stille goedheid en schenke haar de eeuwige rust.



De Families WATTEZ en CAUS,

innig getroffen door de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden, danken u van harte.

---

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel