

" Ik ben de Verrijzenis en het leven..."

(Jo. 12 25)



Dit weze U een vroom aandenken aan

DE HEER

VICTOR WATTEZ

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL SPITAELS

geboren te Nederbrakel op 5 augustus 1905 en
godvruchtig overleden te Overboelare op 18 au-
gustus 1966, gesterkt door de HH. Sacramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo
mortis».

Met zware arbeid, in de hitte en het stof heeft
vader gewerkt om zijn schoon gezin groot te
brengen. Jaren van labeur zijn het geweest, tot
de ziekte hem zijn kracht ontnam en hij gedwon-
gen werd zich neer te leggen en te mijmeren over
hetgeen hij in zijn leven had verricht en over
hetgeen hij in de toekomst van God verwachten
mocht.

Moge hij in vrede rusten na dit werkzame le-
ven. Moge hij Gods ontferming en genadevolle
barmhartigheid ondervinden, want bij de Heer
alleen is er genade en verlossing te vinden.

Beminde echtgenote en dierbare kinderen ; voor
hen die God beminnen werkt alles mee ten goede.
Zo moge mijn dood voor mij als voor U allen
ten beste meewerken aan het heil van onze zie-
len.

Bidt verder voor mijn zielerust.



De families WATTEZ, SPITAELS, HIBAUE en
GORLLER,

DANKEN U
voor Uw deelneming in rouw en gebeden.

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel