

Ik ben de Verrijzenis en het leven.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

ALICE WATTHÉ

Echtgenote van Mijnheer

EUGÈNE COLAËS

Geboren te Sint-Lievens-Esse, de 8 April 1897 en er
zacht in de Heer ontslapen de 6 Februari 1952.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Voortplanting des Geloofs.



Een langdurige ziekte maakte een einde aan het leven van deze goede moeder. Gelaten, berustend heeft zij de smarten van het ziek-zijn gedragen en dat mogen wij een heldendaad noemen die de goede God in Zijn hemel rijkelijk zal belonen.

En wat nog schoner is : onder al haar lijden bleef zij vrouw en moeder, aldoor bezorgd voor man en kinderen. Haar kinderen omringden haar dan ook met dankbaarheid en liefde, en leden met haar mee toen zij zo fel werd beproefd.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en een hoogstaande moeder.

Wat 'n zorg heeft zij gedragen en wat 'n werk heeft zij verricht voor haar huis, - rusteloos was ze bezig, met ledige handen zat ze nooit.

Trouwe, plichtbewuste Postmeesteres stond zij steeds ten dienst van haar medeburgers.

Inderdaad : ware grootheid gaat zo dikwijls aan 't oog van de wereld voorbij. Maar zij die met haar woonden zullen opstaan en haar prijzen en danken voor alles wat ze deed.

Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen, die mij dag en nacht met zorgen hebt omgeven, ik zal U eeuwig

dankbaar zijn ; O. L. Heer zal U honderdvoudig alle diensten vergelden die ge mij bewezen hebt. Blijven we bidden voor elkaar.

H. Hart van Jezus ontferm U mijner. 300 d.af



Mijnheer Eugene COLAËS ;

Heer Advokaat en Mevrouw Cecil COLAËS-
PHILIPS ;

Mijnheer Oswald COLAËS ;

De Familiën WATTHÉ, COLAËS en DE ROECK,

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond,
bij hun smartvolle rouw.



Druk O. Schautteet-De Keyser, Zottegem