

Verlicht de druk van mijn hart  
en bevrijd mij van mijn benauwdheid.  
Blik neer op mijn ellende en jammer  
en vergeef mij, Heer, mijn fouten.

Psalm 25 17-18.



Gedenk in uw gebed de ziel van

DE HEER

**MICHEL WATTÉ**

geboren te Oubraker op 24 september 1942  
en overleden te St.-Martens-Lierde  
op 29 oktober 1985.

---

Tijdens het evangelie van het Hoogfeest van Allerheiligen hoorden wij o.a.: „zalig die wenen, want zij zullen getroost worden”.

Gij hebt de mens geschapen met dit groot verlangen naar geluk en leven en hem de blijde boodschap van Uw Evangelie gebracht. En toch is het leven een kralensnoer van veel leed en weinig vreugde; tranen van geboorte en tranen om de dood en daartussen de tranen van het vaak zo bittere leven. Gij zelf hebt geweend bij het graf van Lazarus... Leer ons dan welke smart Gij zalig noemt.

Zeker, Heer, Gij hebt de stille leeddragers, wiens getal steeds aangroeit, hun zware donkere gang door het leven lichter en zonniger willen maken, door hen op te nemen in de zaligsprekingen van uw Bergrede.

Aan het Kruis, Heer hebt Gij verzekerd: „Heden nog zult gij met mij zijn in het Paradijs”. Richt deze woorden nu ook naar Michel en leer ons inzien dat ons beroep van kruisdragers op deze wereld, alleen bij U onder UW KRUIS verstaanbaar en beminbaar wordt.

Het zal een troost zijn voor zijn goede Moeder, dit jaar nog zo getroffen door het pijnlijk verlies van haar echtgenoot; alsook voor gans de familie, die haar zeker in haar leed niet alleen zullen laten.

De Heer geve hem de eeuwige rust en steune deze diep beproefde familie.

Om uw gebed en medeleven danken U :

de families WATTÉ en GOSSE.

---

Begr.-Crematies «RAOUL», Brusselstraat, Brakel  
Drukk. L. De Ruyver - Brakel