

In uwe handen, o Heer, beveel ik mijne geest.

†

Bid voor de Ziel

van Mijnheer

REMI WATTHÉ

echtgenoot van Mevrouw

ODA DUMONT

geboren te St. Martens Lierde den 25 Augustus
1882, en godvruchtig overleden te Opbrakel
den 16 December 1949, voorzien van de laatste
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De dood heeft hem uit de woeste zee van het
leven in de veilige haven gebracht, voortaan is
hij vrij van de ellende van een vergankelijk leven,

De zielen van de rechtvaardigen zijn in de
hand van den Heer, en de smart van de dood
zal hem niet bevangen; zij hebben geleden
voor de ogen der mensen, doch de hoop der on-
sterfelijkheid vervulde hunne ziel.

Beminde Echtgenote, lieve Kinderen en Klein-
kinderen, bedroeft U niet gelijk de mensen die
geen geloof hebben. Ik verlaat de aarde vol van
ellende voor een rijk van vrede; daar ziet gij
mij weder en zullen wij ons eeuwig verheugen.
Intussen vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.
(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. afl.)

Vandriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mevrouw Remi WATTHÉ-DUMONT, Kinderen en Kleinkinderen,

bedanken voor de blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.