

Eenmaal zal dit vernederd lichaam  
weer verrijzen !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**WATTHE Simoen**

weduwnaar van Mevrouw

DROESBEKE FLORA

geboren te St. Martens-Lierde, de 24 september 1901 en er zacht in de Heer ontslapen, de 21 januari 1969. Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken en de Pauze-lijke Zegen in het stervensuur.

Onder de ruwe en harde schors van de mijnwerker, schuilde in deze man een hart van goud. Zijn blij optimisme, ook in de moeilijke dagen, maakte hem tot vriend van iedereen. „Ik mag niet klagen „ zo sprak de moedige man, enkele dagen nog voor zijn dood ! En hij kloeg niet ook ! Hij was één mens die „ tevreden „ was, en dus gelukkig, hoe hard het leven ook voor hem is geweest. De rechtvaardige: Rechter zal nu oordelen over dit leven en hem lonen voor zijn werken.

Dierbare Kinderen en Familieleden, ik

dank U om uw genegenheid en toewijding. Ik heb jaren lang als eenzaam mijn huisje bewoond, ik was er tevreden en gelukkig. In mijn laatste dagen hebt gij zuster mij bijgestaan en het mogelijk gemaakt dat ik in mijn eigen huis kon sterven, heb dank daarvoor. Ik reken verder op de steun van uw gebed, opdat mijn arme ziel, vergiffenis moge krijgen voor de tekortkomingen in mijn leven en het eeuwig geluk moge erven.

Mijn beste vrienden mijnwerkers en andere, wij hielden zo van elkaar, laat het graf geen einde betekenen van onze vriendschap, maar help mij door uw gebed. Eenmaal zijn wij voor altijd weer samen bij de Heer !

Heer geef hem de eeuwige rust. En het eeuwig licht verlichte hem.

Hij ruste in vrede !

Bij dit droevig heengaan is Uw deelname en gebed ons een ware troost.

Daarvoor danken U :

De families :

WATTHE

en

DROESBEKE.