

Ruist nu de wind
over de zachtheid van de aarde
en streel de wijdse vlakte
omhels de zuil
het levend kruis.

André Van Damme.

ONZE GEBEDEN VERGEZELLEN

DE HEER

Marcel,

Joseph WATTIER

zoon van Paul en Maria

WATTIER(†) - HENNEBERT

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke,
op 14 mei 1926 en godvruchtig overleden te
Ronse in de Kliniek Zusters van Barmhartig-
heid op 13 januari 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gehandikaptten.

†

De families WATTIER en HENNEBERT,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begrafenisond. b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49
Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Sterven is voor Marcel als een kind thuis-
komen bij de Vader.

Hij is door de donkere tunnel van een lange
ziekte naar het licht gegaan. Zijn hele leven
lang bleef Marcel thuis, dag en nacht toe-
vertrouwd aan de zorgen van zijn geliefden.
Hun liefde en zorg concentreerde zich rond
zijn hulpbehoevende toestand. Zo hield hij er
de moed in, ook met zijn vele knutselgerief
om nuttig werk te verrichten.

Een groet en elke glimlach deed zijn hart
openbloeien, en onderweg in zijn rondjes in
de rolstoel beleefde hij deugd aan de schapen
vooral. Na ten langen laatste nog een paar
jaar, kliniek over en weer, is zoals St.-Paulus
schrijft: «de Heer gekomen om ons armzalig
lichaam te herscheppen en het gelijkvormig te
maken aan zijn verzezen lichaam » (Fil. 3, 21).

Heer, Gij weet wat er omgaat in de lijdende
mens. Gij peilt ons denken, aanvaardt onze
smarten. Wij richten onze ogen op Uw Kruis,
de Levensboom. Help ons naar U toe te leven.

In zijn naam, oprechte dank aan zijn
moeder, zuster, schoonbroer, Marie-Paul, zijn
engelbewaarder, om de liefdevolle, geduldige
zorgen.

Terwijl de nieuwjaarswensen voor een goede
gezondheid nog in de lucht hangen, moge de
tevredenheid na zovele zorgen Uw loon zijn.
Na lijden komt verblijden. Aan alle lotgenoten
goede moed.

O.-L.-Vrouw van Bijstand, bid voor ons !