

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **André WATTIEZ**

**echtgenoot van**

**Mevrouw Madeleine VAN WIJMEERSCH.**

Hij werd geboren te Nederbrakel  
op 3 mei 1896 en ontsliep zachtjes in de  
Heer op 6 april 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Vereremerk met de medalie van Weerstander  
in de oorlog 1940-1945  
Medalie van Weerstander met 2 gekruiste  
sabels  
Gouden Medalie van de Veteranen van  
Koning Leopold III.

---

Nog enkele dagen en ze zouden hun 65-jarig  
huwelijksjubileum vieren. Een uitzonderlijk  
gebeuren, dat ze niet meer hebben mogen  
beleven door het plots overlijden van André.  
Toch willen we dankbaar zijn voor de vele  
jaren die ze, samen werkend en zorgend,  
hebben mogen beleven.

Zijn leven heeft de enorme evolutie van  
de armoede van vorige eeuw tot de huidige  
weelde overspannen, met daarin de beide  
wereldoorlogen.

Op Stille Zaterdag, de herdenking van Christus rust in het graf, is hij bijna onopgemerkt gestorven. Maar ook voor ons is er uitzicht op Verrijzenis en Hemelvaart. Moge voor hem nu de toegang tot de hemel ontsloten worden, dat is onze bede bij deze gedachtenis aan André.

De families

WATTIEZ, VAN DER BRUGGEN,  
VAN WIJMEERSCH, DE RUYVER,  
danken U.

Namis : zondag 14 april 1985 om 11 u.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begrafnissen-Crematies A. Marroyen, Brakel