

Mijn taak is af, mijn werk volbracht....
met blij verlangen zal ik het loon
uit 's Heren hand ontvangen.



Dankbaar aandenken aan de Heer

Alfons, Albert WAUTERS

echtgenoot van Mevrouw
Cyrella DE VLEESCHOUWER.

Geboren te Opbrakel op 17 december 1917
en godvruchtig overleden te Aalst in het
Onze Lievevrouweziekenhuis op 5 maart 1986.
Voorzien van de HH. Sakramenten.
Oudstrijder van de oorlog 1940-45.
Bestuurslid van de Mijnwerkersbond.

Ons vader is gestorven : niet zijn werk en gaven. We danken de Heer om onze dierbare vader, ons te vroeg ontnomen. Zijn wegen waren schoon en verdienstvol voor de zijnen en zijn vrienden. Zijn hart en zijn geest was een bron van goedheid en dienstvaardigheid. Met begrip en ervaring was hij steeds ten dienste, die beroep op hem deden. De schoonste jaren heeft vader doorgebracht voor den broede, voor vrouw en kinderen in de donkere en ongezonde mijnschacht. De jaren op rust gesteld, bleef zijn hobby, met alle zorg en toewijding, de zijnen helpen, in de opbouw van hun toekomst, aan zijn eigen huisje alle verbeteringen aanbrengen die nuttig en nodig was. Zijn trouwe diensten heeft hij jaren volbracht in het klooster en kliniek. Hij was een trouwe vriend van de mijnwerkers en oudstrijders. Voor allen die hem kenden en waardeerden was het hen goed, alles onbaatzuchtig voor elkander te doen. In Gods ogen is hij groot geweest, trouw aan zijn geloof, in zijn eenvoud en oprechte plichts-

betrachting. Als een kostbaar erfstuk bewaren wij in onze herinnering : zijn stichtend voorbeeld wat hij ons ten beste gaf met een edel hart.

In deze Vastentijd gaan we op, ten volle op Gods woord en belofte vertrouwend, naar het feest van de Verrijzenis. Zijn vernederd lichaam zal verheerlijkt worden en voor eeuwig leven in het hemels Vaderhuis. Daar is geen lijden meer, geen smart, geen pijn, geen traan, wel rust en vrede. Dat weze ons troost in een blij weerzien bij de Heer.

Mijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, heb ik voor U mijn werk, mijn zorg, mijn liefde en geluk gebracht. Bidt voor mij en leef als goede kristenen, waar het uiteindelijk op aankomt voor het eeuwig leven. Mijn goede vrienden allemaal, aan allen en voor alles oprechte dank !

De families
WAUTERS, DE VLEESCHOUWER,
VAN RUYSKENSVELDE,
danken U.

Namis : zondag 23 maart 1986 om 10 u.

Groepsmis vanwege de oudstrijders en mijnwerkers op woensdag 26 maart 1986 om 8.30 u. met de schoolkinderen.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel
Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel