

Gelukkig deze die het uur zijner dood gedurig voor ogen heeft en zich alle dagen bereidt om wel te sterven.
Nav.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Alphonse WAUTERS

OUD-STRIJDER 1940-1945
echtgenoot van

Mevrouw Simonne DEPOOTER

geboren te Optrakel, de 29 Mei 1917 en godvruchtig overleden in het hospitaal te Gent, de 19 Augustus 1949, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Van kindsbeen af heeft hij het goede beminde en de wegen der gerechtigheid bewandeld.

Hij was een eenvoudige en godvreezende man, een zorgzame en liefdevolle echtgenoot en zoon.

De beproeving droeg hij met moed en kristelijke gelatenheid.

Kostelijk voor de Heer is de dood der rechtvaardigen als zijnde het einde van de arbeid, de voltrekking van de zegepraal en de intrede van het eeuwig leven.

H. Bernardus.

Teergeliefde echtgenote en gij allen die mij dierbaar zijt, troost u bij deze gedachten. Blijft uw betrouwen stellen op God. Hij verlaat de zijnen niet. Eens zien wij elkaar weer in de hemel. Bidt voor mij.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.

De Familiën WAUTERS, DEPOOTER,
DOCLO en MODDE

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.