

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Georges WAUTERS

echtgenoot van Mevrouw Julia D'HAeyer,

geboren te Opbrakel op 29 september 1909
en schielijk overleden te Brakel
op 18 december 1984,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Een paar maanden geleden, bij het vieren van hun gouden huwelijksjubileum heeft niemand gedacht aan een zo nabije scheiding, hoewel de toestand van Georges niet al te bemoedigend was.

Zijn leven was een aaneenschakeling van stipte vervulling van zijn taak als vader, van zijn plichten als kristen en van dienstbaarheid als medemens. Door zorgen en zware arbeid heeft hij voorzien in de behoeften van zijn gezin.

Heeft hij een gelukkig leven gekend, dan waren toch de laatste jaren een zware lijdensweg. Daarin echter getroost en bijgestaan door zijn echtgenote en kinderen.

Al is dit afscheid droevig en zwaar om dragen, toch schijnt er voor ons nog een licht: we weten dat de Heer een plaats bereid heeft voor allen die Hem liefhebben. Georges heeft godgericht geleefd en we bidden de Heer dat deze levensweg moge uitmonden in de gelukzaligheid van de hemel waar geen leed en pijn meer bestaat.

Namis: vrijdag 11 januari 1985 om 19 u.30.

De families

WAUTERS, ENGELS,
D'HAeyer, VAN DER LINDEN,

danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel