



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

JAN WAUTERS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN GEIT

geboren te Aalst op 2 september 1904
en er godvruchtig overleden op 31 augustus 1967
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

—
De wonde die Gij slaat, Heer, is zeer diep ;
doch hetgeen ons troost is dat Gij onze Vader
zijt.

Aan de besluiten der Voorzienigheid moeten
wij ons onderwerpen, omdat zij oneindig wijs
zijn en vol goedheid. O God, wien het eigen
is, altijd meedogend te zijn en te sparen, wij
smeken U ootmoedig voor de ziel van Uw die-
naar aan wie Gij bevolen hebt uit deze wereld
te scheiden, vergeet hem niet voor eeuwig,
maar gedoog dat door Uw grootste barmhar-
tigheid, hij het hemelse Vaderland moge be-
reiken en de zalige vreugde bezitten.

(Gebet der begrafenis).

Beminde echtgenote, lieve kinderen en klein-
kinderen, hebt dank voor uw genegenheid mij
in dit leven geschonken ; troost U, want eens
komt de dag dat we allen weer verenigd zijn
in de hemel.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, blijft
standvastig in het goede, bidt voor mij, eens
zien we elkander weer.

Mevrouw Jan WAUTERS, zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw Gustaaf VELDEMAN-WAU-
TERS en zoon Ernie,

De Heer en Mevrouw Jozef BAUTERS-WAUTERS
en zoon Ivan,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families :

WAUTERS,

VAN GEIT,

RINGOIR en

DE SMET,

**danken U van harte voor de blijken van deel-
neming.**

Begr. Arijs en Zonen

GAZET V. AALST