

God, Uw goedheid moet zonder grenzen zijn,
vermits vader zo goed was voor ons.



VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

Laurent, Joseph WAUTERS

echtgenoot van ALICE DE COUVREUR

geboren te Erwetegem, op 12 april 1914 en
overleden te Zottegem in de kliniek St. Elisabeth
op zaterdag 6 juni 1981, gesterkt door de HH.
Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Soms kan iemand zo getekend zijn door het
lijden, dat wij spontaan spreken van de dood
als een verlossing... en toch... alleen in het
lijden van de Heer lag de redding voor ons
allen.

Laurent is de weg van het leven gegaan in
eenvoud, noeste zorg en zelfvergeten inzet voor
zijn dierbaren. Hij was de beste vriend van
groot en klein, die hen begreep, met hen over
de baan kon, van wie zij zielsveel hielden. Hoe-
veel uurtjes en tafereeltjes van intieme huise-
lijke gezelligheid worden met hem geborgen!
Het leven bracht wel en wee. Manmoedig heeft
hij het gedragen, zonder klagen, ter ere Gods.

Hij was vergroeid met natuur en bedrijf. Voor
hem sprak dier en plant van menselijke zorg
en vaardigheid en was zijn trouwe inzet aldus
een lofzang op Gods vaderlijke zorg over zijn
scheppingswerk.

Hij was een man met een goed, meevoelend
hart, die niemand een vriendendienst kon wei-
geren en daarom door iedereen geliefd werd.
Moge hij nu ook voor altijd in Gods liefde ge-
borged zijn!

Zijn laatste woorden waren «attentieve dank»
voor echtgenote, kinderen en kleinkinderen, voor
hun oprechte genegenheid en liefdevolle inzet
voor hem... met de stille bede: een steun te
zijn voor moeder en mekaar te blijven helpen.
Een laatste warme handdruk met broer-priester
bezegelde voor eeuwig de diepe genegenheid
voor mekaar. Een gemeente dank ook voor fa-
milie, vrienden en geburen, voor hun genegen-
heid hem betoond bij tal van deugdlozende be-
zoekjes. En tenslotte een diepe dank, die hij
niet meer verwoorden kon, maar besloten lag
in een dankbare blik voor verpleegsters en ver-
zorgend personeel.



De families WAUTERS, DE COUVREUR,

BEERENS en SIMOENS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. W. Leenaert, Erwetegem - ☎ (091) 60 38 58