



Vroom aandenken aan de

Heer

Lothair WAUTERS

echtgenoot van

Mevrouw Elisa ROMAN.

Geboren te Opbrakel op 18 maart 1899
en godvruchtig overleden in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 6 februari 1982,
gesterkt door Christus in Zijn HH.
Sakramenten.

Gepensioneerd mijnwerker.

Heer, wij danken U

om dit mooie leven ;

om die schalkse glimlach ;

om die zorgzame handen ;

om die prevelende lippen :

« Uw Wil geschiede en niet
de mijne » ;

om dat jarenlange voorbeeld van

zichzelf vergeten en

bekommerd zijn om de

anderen ;

om de trouw van zijn hart ;

om de grootheid van zijn eenvoud ;

om het voorbeeld van kristenzijn dat

Gij ons in Lothair gegeven
hebt.

Geliefde echtgenote, ik dank U

om uw schone liefde ;

om uw steun en hulp

om de 58 jaren gelukkig samenzijn.

Over de dood heen blijft onze liefde
verder bestaan, die ik nu uitdruk
door mijn bede voor U voor Gods
troon.

De families :

WAUTERS, ROMAN,

ENGELS, DE CUBBER,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel