



Dankbare herinnering aan

Zuster Maria-Jozef

Maria Wauters

Dominicanes van Bethanië

geboren te Lembeke op 19 september 1912
en overleden te Nukerke op 27 juli 1996.

Wij leggen u in Gods handen. Het zal even wenen zijn bij dit afscheid. Wij wisten wel dat gij ernstig ziek waart. Gij hadt het onszelf in grote rust en sereniteit verteld. Gij wilde zonder veel drukte naar uw dood toe leven. Het was immers naar God toe, die u heel uw leven zo vertrouwd was en tegelijk ook altijd wat de onbekende bleef. Gij wilde rustig tussen uw medezusters blijven met een onverminderde aandacht voor hen en de dienst, die u werd gevraagd, zolang mogelijk trouw vervullen. Gij wilde ook ons, uw familie, zeer nabij zijn door regelmatig contact en interesse voor wat ons leven uitmaakt. Wij hebben het mogen meeleven hoe gij die weg gegaan zijt, met veel moed en een warm hart

voor iedereen. Wij hoorden u niet klagen, ook al merkten wij wel eens ongemakken of wat onrust. Wij hoorden u telkens weer herhalen dat gij gelukkig waart. Voor iedere attentie waart gij erg dankbaar. Gij hebt het vaak herhaald hoe goed allen voor u waren: hen die u verzorgden, de dokters, de zusters van barmhartigheid, uw medezusters, wij, uw familie. "Waar heb ik het verdiend dat allen zo lief zijn voor mij?", hoorden wij u vragen.

Uw levensweg hier komt ten einde: een levensweg die u vanuit uw geliefd dorp Lembeke naar de dominicanessen van Bethanië bracht te Lint en in verschillende gemeenschappen in Frankrijk, en dan uiteindelijk van Lint naar Everbeek en Nukerke. Overal hebt gij steeds uw hart willen delen in liefde en barmhartigheid. Voor pater Lataste en uw congregatie is dat het geheim van God. Dat hebt gij ook aan ons laten zien. Wij danken u en vergeten u niet.

Uw familie

Antoon en Irena Wauters - Coolsaet,
kinderen en kleinkinderen,
Remi (†) en Clara Wauters - Claeys,
kinderen en kleinkinderen,

danken u voor uw blijven van deelneming en gebed.



*Jouw lieve glimlach
tot in de dood,
steun voor ons hart
in elke nood.*