

†

In vroom aandenken aan onze lieve

## MOEDER EDUARDA

MARIE-JEANNE WAUTERS

Ze werd geboren te St.-Truiden, op 18 december 1888; ze verbond zich met de Heer, op 28 augustus 1910; ze ontsliep in Zijn Vrede te St.-Truiden, op 10 februari 1972.

«Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.» Mat. 25, 16.

*De vijf talenten waren Moeder Eduarda's rijke gaven naar hart en geest.*

Zoals de goede en trouwe dienaar «ging ze er terstond mee werken»; en dit gedurende meer dan zestig jaar in de dienst van de Heer.

Talloos veel mensen heeft ze gekend. Ze had in die vele menselijke contacten zoveel wijsheid verworven, zo'n fijn aanvoelingsvermogen ontwikkeld, dat elk gesprek met haar, elk kort samenzijn verrassend en verrijkend waren.

Ze heeft lang mogen leven, maar ze heeft ook veel verwezenlijkt. Scholen stichten, nieuwe studierichtingen beginnen, mensen op weg zetten voor opdrachten waar ze met eigen inzicht niet durfden aan denken.

Ze laat een schat van anekdotes achter die haar reeds tijdens haar leven tot een legende maakten.

*Ze laat vooral veel dankbare mensen achter, mensen die om raad kwamen, om daadwerkelijke steun. Zo'n oproepen beantwoordde ze direct; ze vond een weg, ze kende een relatie en prompt schreef ze, telefoneerde ze en liet niet af vóór ze geholpen had.*

*Mensen met invloed, mensen van aanzien, behoorden evengoed tot haar vriendenkring, als de eenvoudige man die geen raad wist met een formulier, met de toekomst van zijn kind. Ze had de gave ontwikkeld te kunnen verkrijgen wat ze vroeg en ze heeft die kunst steeds aangewend ten bate van anderen.*

*Wat er echter in al die jaren van leven met de Heer in haar gegroeid was, heeft ze tijdens haar laatste ziekte even verraden. Haar overgave, haar rust, haar vreugde de Heer te ontmoeten, hebben allen die het mochten aanzien, diep aangegrepen. Ze was niet alleen de zakenvrouw, de diplomate desnoods, de kranige, verstandige vrouw; ze had nooit het wezenlijke uit het oog verloren. En als ze soms verwanten, oudleerlingen of vrienden «bepreekte», deed ze het in haar ijver voor de Heer.*

*We dragen allen iets kostbaars mee van haar rijkdom. Laten we dat in ons beste zelf bewaren, het tot ontwikkeling brengen en de Heer danken voor datgene wat Hij door Moeder Eduarda liet verwezenlijken.*

*Ze ruste in Zijn Vrede.*