

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE

DE HEER

Maurits WAUTERS

echtgenoot van

Mevrouw Lucienne DUPONT,

*geboren te Oubraker op 15 september
1906 en er zacht in de Heer ontsla-
pen op 12 december 1978, gesterkt
door de Sacramenten der Zieken.*

In de Advent klinkt de wekroep tot ons door «Wees op uw hoede, wees waakzaam want ge weet niet wanneer het ogenblik daar is.» Zo is het gehele leven van een kristen een voorbereiding op de komst van de Heer die uitmond in de vreugde van het kerstfeest. Zo mag ook het leven van de dierbare overledene zijn bekroning vinden in de ontmoeting van de Barmhartige God.

Wij mogen hopen en vertrouwen, ook bij een onverwachte dood, dat Gods heilsplan er een is van oneindige liefde en barmhartigheid voor elk mensenkind van goede wil.

In deze overtuiging heeft deze eenvoudige en beproefde man geleefd. Na

een leven van zware arbeid en beproeving heeft hij vanaf zijn jeugd, ziekte en lijden met veel verdraagzaamheid doorstaan, steunend op de toewijding en liefde van zijn beminde vrouw en zijn brave kinderen die vroom, in eer en deugd opgegroeid, met het hart vol erkentelijkheid hun ouders ter zijde stonden om hen te troosten en te helpen waar zij konden.

Bidden wij nu samen, onderworpen aan Gods wilsbeschikking, om troost en steun voor deze beproefde familie en voor het eeuwig heil van deze dierbare afgestorvene, dat hij ruste in vrede.

Heb dank, liefste vrouw en kinderen voor uw grenzeloze liefde en toewijding gedurende mijn jarenlange ziekte. Wees de troost en steun voor uw eenzame moeder.

Bidden wij voor elkander.

De families WAUTERS, ENGELS,
DUPONT en VAN BOSSUYT,

*danken U voor uw bliken
van kristelijke deelneming.*

De namis wordt opgedragen op zondag
31 december om 10 uur.

Uitg. S. Gijselinck, Opbr.