

« De Heer is waarlijk opgestaan !
Halleluja... »

†

In het licht van ons geloof in de verrijzenis
gedenken we

DE HEER

Oscar WAUTERS

weduwnaar van **Mevrouw Zulma MARROYEN**,

geboren te Opbrakel op 1 november 1904
en plots overleden te Opbrakel op 17 april
1987, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Vrij plots en onverwacht is deze doorbrave
man in de dagen van de voorbereiding op
het Paasfeest van ons heengegaan, terug naar
zijn Schepper. Niemand kon vermoeden, on-
danks zijn ouderdom, dat het einde zo na-
bij was, daarom komt dit afscheid verrassend
en pijnlijk aan.

Wij danken U God, dat Gij U welwillend hebt
neergebogen over de mensheid. Door Uw lij-
den, sterven en verrijzen hebt Gij ons een
eeuwige toekomst verzekerd.

Oscar was een eenvoudig en goed man, een
goede buur, door en door christelijk. Vele
jaren heeft hij met toewijding en zorg de
hovingen verzorgd van de kliniek en het

klooster, familie en geburen bereidwillig bij-
gestaan in hun bedrijf. Teleurstellingen en
tegenslagen in zijn gezin heeft hij steeds
met geduld en gelatenheid opgevangen ; nooit
kwam er een klacht over zijn lippen. Spijts
de lasten van de oude dag leefde hij geluk-
kig en tevreden bij zijn broer, waar hij hielp
bij het werk in de tuin.

Mijn broer Adolf, ik dank U voor alles wat
ge voor mij gedaan hebt en geweest zijt,
voor uw goede zorgen en genegenheid. Moge
de Heer U troosten en sterken in de ko-
mende dagen.

Mijn familieleden en geburen, mijn oprechte
dank voor alles en bidt voor mij. God zegene
en beware U in de hoopvolle vreugde van
Pasen !

De families

WAUTERS, ENGELS, MARROYEN,

danken U.

Namis : zondag 17 mei 1987 om 10 uur.

BVBA Begrafenisonderneming RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel