

Het lijden van deze tijd is van geen gewicht
tegenover de toekomstige heerlijkheid die in
ons geopenbaard zal worden. (H. Paulus)



TER ZALIGER NAGEDACHTENIS

van Mijnheer

REMI WAUTERS

Echtgenoot van Mevrouw Simonne NOERENS.

Geboren te Zarlardinghe de 11 Maart 1914 en er
godvruchtig overleden de 28 Mei 1958.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot, een goede vader en overtuigde kristen. Wel bewust van de dreigende kwaal die zijn levenskrachten ondermijnde, nam hij dan ook tijdig zijn voorzorgen en niet onvoorziens door de dood getroffen te worden; hij was bereid om voor zijn goddelijke Rechter te verschijnen.

Treffend was dan ook zijn geduld en onderwerping aan Gods H. Wil. Na veel angsten en lijden, veel ellendige dagen en nachten, bleef hij zijn kruis dragen met moed en volharding; wetende dat God voor zijn uitverkorenen, het geluk dezer aarde mengelt met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden zoeken waarvan de zoetheid niet bedrieglijk is. (H. Aug.)

Vaartwel beminde echtgenote, ouders en bloedverwanten: gij hebt mij wel en liefderijk verzorgd en bijgestaan; ik dank U en zal U bij de Heer aanbevelen; zorgt voor onze lieveling en bidt voor mij, opdat wij elkander voor eeuwig eens mogen wederzien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quad. afl.)



De families WAUTERS, NOERENS,
LEROY en DE COCK,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.