

*Bij leven en dood
altijd horen wij toe aan de Heer.*



Vroom aandenken aan

D E H E E R

RENE WAUTERS

echtgenoot van Mevrouw

MARIE ROBERTINE LE ROY,

geboren te Zarlardinghe op 15 juni 1909
en naar zijn Schepper teruggeroepen in
de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op
1 maart 1985, begeleid door de genade-
middelen van de H. Kerk.



De families

*Wauters, Le Roy, Cotton,
Van Hoorde en Van Trimpont*

*danken U van hart voor de bliken van
medeleven in hun rouw.*

Als ons aardse huis wordt afgebroken,
hebt Gij Heer, al een plaats voor ons be-
reid om daar voorgoed te wonen, zo
bidden wij in de rouwmis.

Wij kunnen nog niet goed beseffen dat
wij deze goede man niet meer zullen
ontmoeten. Wetenschap en techniek heb-
ben niet kunnen baten om hem nog eens
thuis te brengen bij zijn gezin, waar hij
zo aan verknocht was, zijn vrienden en
kennissen en zijn duifjes, waar hij zo
vele jaren zijn plezier in vond. Man van
plicht trachtte hij steeds zijn taak te ver-
vullen en was altijd bereid om dienst
te bewijzen.

Heer, nu treuren wij omdat hij van ons
is weggenomen, maar wij weten hem
veilig geborgen in Uw liefde. Geen leed
of pijn kan hem daar treffen. Help ons
met geloof en vertrouwen uit te zien
naar de dag waarop we eens weer ver-
enigd zullen zijn in Uw Rijk van liefde
en vrede.