



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**SYLVA WAUTERS**

**echtgenoot van Mevrouw  
LUCIENNE VANDERMOTTEN**

geboren te Opbrakel op 6 september 1912, en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te  
Geraardsbergen op 5 oktober 1970, voorzien  
van de H.H. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

---

Hij was een eenvoudig rechtschapen man  
en kende alleen maar de weg van zijn plicht.  
Eerlijk en goed was hij voor al wie rond hem  
was. Een langdurige ziekte louterde zijn ziel,  
het lijden leerde hem in blij aanvaarden de  
grote kracht en verdiensten van het offer be-  
grijpen.

Vaarwel, mijn geliefde echtgenote. In liefde  
hebt gij mij met zoveel tederheid verzorgd :  
ons scheiden is helaas te vroeg gekomen,  
dat maakt ons hart bedroefd maar weldra zien  
wij elkaar terug en dan zal de Heer U voor  
uw weldaden belonen. Vergeet me niet in  
uw gebeden.

Dierbare familie, ik dank U om uw genegen-  
heid, vergeet mij niet in uwe gebeden dat  
durf ik ook vragen aan mijn vrienden en ken-  
nissen.

Heer God, geef zijn ziel de eeuwige rust en  
dat het licht hem voor eeuwig verschijne.

De families WAUTERS, DOCLO,  
VANDERMOTTEN en FONTAINE

**danken U voor uw blijken van deelneming.**

**Uitg. A. Opdecam, Everbeek.**