

Hoe troostrijk is het te sterven als men wel ge-
leefd heeft. (H. Aug.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer
THEOPHIEL WAUTERS

weduwnaar van Mevrouw
Clémentine Destercke
echtgenoot van Mevrouw
Amandine Doclo

geboren te Opbrakel, de 2 Oktobor 1872
en overleden te Everbeek de 13 Juli 1956,
ontvangen hebbende de HH. Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen
« in articulo mortis ».

Hij was een man van eer en plicht, een voor-
beeldige echtgenoot en liefhebbende vader, die de
wegen des Heren bewandelde. Hij was standvas-
tig en onwankelbaar in zijn geloof en niets ter
wereld zou bekwaam geweest zijn hem van zijn
godsdienst af te keren.

Van beproevingen bleef hij niet gespaard, maar
met heldhaftige kloekmoedigheid en volkomen
onderwerping aan Gods aanbiddelijke Wil, heeft
hij ze verdragen.

Beminde Kinderen, hebt dank voor uw tedere
genegenheid en liefderijke zorgen. Ik zeg u vaar-
wel en tot wederziens in de Hemel. Bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 qu. afl.)

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel
en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn laatsten
doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik sterve in vrede in uw
heilig gezelschap. (300 d. afl.)

De familiën **WAUTERS, DESTERCKE**
DOCLO, WATTIEZ en ENGELS
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.