

« Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd
dat is de dood aanvaarden
de Vrede in alle eeuwigheid. »



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Verda, Maria WAUTERS

weduwe van de

Heer Emiel, Prosper VANDENBERGHE.

Geboren te Oprakel op 7 januari 1903 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Oprakel op 26 november
1983, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De herfst en het jaareinde brengen ons van-
zelfs op de gedachte aan het einde van ons
aardse leven - ons leven duurt maar zeven-
tig jaar, of als we krachtig zijn tachtig jaar.
Het meeste daarvan is nog onheil en beproe-
ving, want de verzwakking komt snel en
langzaam en zeker komt het einde! De dood
is voor de kristen mens geen einde maar
een nieuw begin, een voleindigend eeuwig
leven bij God.

Deze stille eenvoudige vrouw bracht haar
jeugdijaren door in een gesloten familiekring.
Velen onder ons zullen zich nog wel de
zo strenge geplogendheden herinneren, waar-
in het leven zich van toen afspeelde. Er
was geen sprake van vele hedendaagse mo-
gelijkheden om de wereld buiten de parochie
te leren kennen. Dank zij snelle vooruitgang
en welstand. Maar voor velen spijtig genoeg
met alle verlies van geloof, kristelijk leven
en vooruitzicht op eeuwig geluk en leven.

Beste familieleden en gij allen die mij met
bewonderenswaardig geduld en goedheid hebt
bijgestaan, verzorgd en getroost hebt, ik kan
u daarvoor niet genoeg danken.

Helpt mij en mijn familie bij de Heer door
uw gebed. Leeft allen verder in geluk en
geloof en tot wederziens bij de Heer.

Namis : op zondag 18 december 1983 om 10 u.

De families WAUTERS, VANDENBERGHE,
DE STERCKE, NOTERMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begravenissen RAOUL, Marktplein, Brakel
Druk De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel