

Ik ben het Licht, de Verrijzenis en het Leven.

† **ZALIGE GEDACHTENIS** †

van de Echtgenooten

Mijnheer Constant WEEMAES

geboren te Doel, den 17 Februari 1859,
overleden te Nederbrakel, den 26 December 1945

en van

Mevrouw Marie-Renielde DE WOLF

geboren te St. Maria Oudenhove,
den 28 Mei 1860 en overleden te Nederbrakel, den
21 December 1945. Beiden gesterkt
door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Van Hem mag gezegd worden dat Hij een schoon mensch was, Hij was door en door Kristen; het kruis- teeken was het begin van elk Zijner werken. Liefheb- bende echtgenoot en goede Vader droeg hij de zorgen van een zwaar gezin met allesgevende toewijding. Naasteliefde was geen ijdel woord voor Hem maar een dagelijksche taak.

Zij, leefde in de schaduw, minzaam en stil, maar sterk als de vrouw uit het Evangelie door innerlijke kracht. Als echtgenote en moeder droeg Zij den dage- lijkschen last van Haar gezin en Haar wankel gezond- heid met een bewonderswaardige offervaardigheid en liefde. Het gebed tot Moeder Maria was Haar steun. Allen die Haar kenden trok Ze aan door Haar lichtend voorbeeld.

Ze hebben niet voor niets geleefd.

De Heer is goed voor ons geweest: Hij bracht ons te zamen, en na drie en zestig jaren huwelijksleven roep Hij ons samen naar Zijn neme!.

Duurbare Kinderen en allen die Ons aan 't hart lagen, een troost weze het U te weten dat We U wacht- en in den Hemel. Bidt allen voor Ons, Gij vooral, Onze dochters kloosterzusters, en Gij broeder en neef, pries- ters des Heeren, gedenkt Ons in Uw dagelijksch Misoffer.

Bermhertige Jezus geef Hen de eeuwige Rust.
(7 J. 7 Q.)

Vandriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel

De Familiën Weemæs,
Van Cauwenberghe,
Antheunissen,
De Wolf en
Lancelle,

Bedanken.