

« Onder Maria's geleide, Christus, de Heer, tegemoet. »
(Matth. 25.6).

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

LOUIS WEEMAES

ERE-DEURWAARDER

echtgenoot van Mevrouw

ALIX DE BACKER

geboren te Nederbrakel, de 13 augustus 1886
en er godvruchtig overleden de 24 augustus 1958.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

« Zalig de doden, die in de Heer sterven ; van nu af.
Ja, zegt de Geest, ze zullen uitrusten van hun zorgen ;
want hun werken volgen hen achterna. » (apoc. 14.13).

Alleen reeds de gedachtenis aan de duurzame overledene
zal een vertroosting en een lichtpunt blijven voor allen
die hem als mens ontmoetten, en die waren er zovelen,
want voor allen had hij hart en uit dat groot hart kwam
de hulp en de steun en het woord dat vrede bracht
en troost, opbeuring en levensvreugde, en in zijn sterkte
heeft hij nooit om dankbaarheid gevraagd.

Hij wist te goed wat 't leven was ; het heeft hem niet
gespaard. Hij heeft aan den lijve en nog dieper in zijn
hart de pijn om het rechtvaardig-zijn gedragen, maar
't bracht hem geen ontgoocheling, wel de sterke ziele-
vrede van hem die omwille van de rechtvaardigheid
vervolgving heeft geleden.

Zo is hij gebleven in die laatste maanden van ziekte en
pijn : ingoed en berustend, maar tevens sterk en opge-
ruimd. Hij wist dat Onze Lieve Heer zou komen : " Hij
had zijn tijd gehad „ zo zei hijzelf, en " hij was gereed „
Goede echtgenote en kinderen, niets heeft ooit in ons
gezin de diepe verbondenheid en schone liefde kunnen

breken, ze zelfs maar kunnen storen. We waren steeds
zo sterk in onze eenzaamheid. Nu is er weer een groot
verdriet over ons gekomen ; naar het lichaam is uw
vader nu van u gescheiden, maar naar hart en geest
blijft hij temidden van u. Er zal geen dag voorbijgaan
of gij zult hem weer ontmoeten zolang gijzelf in liefde
met mekaar verbonden blijft. Dat weze dan uw troost
en sterkte tezamen met die zekerheid dat uw vader
van bij Onze Lieve Heer voor u blijft zorgen. En gij
van uw kant, en ook gij, al mijn goede vrienden, gedenk
mij steeds in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

†

Mevrouw Louis WEEMAES, geboren Alix
DE BACKER,

Heer en Mevrouw Paul WEEMAES-
VEREecken en kinderen,

Heer en Mevrouw Luc WEEMAES-
MARGINET,

De familiën WEEMAES & DE BACKER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470.